

SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK BOOKS & Event | www.kierkegaard-kultur.dk

januar 2014

P R E S S E M E D D E L E L S E

NY - nudansk - ILLUSTRERET SØREN KIERKEGAARD BOG

Udkommer 6. februar 2014

Bogen består af en samling stærke Søren Kierkegaard-tekster – alle fra Kierkegaards hovedværk Enten-Eller (1843)

Bogens første del består af en samling tankevækkende aforismer (af Kierkegaard kaldet Diapsalmata) som fx denne aforisme:

'Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk en bevægelse; jeg gider ikke gå, det er for anstrengende; jeg gider ikke lægge mig ned; thi enten skulle jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulle rejse mig op igen, og det gider jeg heller ikke. Summa summarum jeg gider slet ikke'.

Anden del af bogen er Kierkegaards Essay om kedsomhed (hos Kierkegaard: Vexeldriften), hvor Kierkegaard fx skriver:

'Man er ked af at leve på landet, man rejser til hovedstaden; man er ked af sit fødeland, man rejser udenlands; man er 'europamüde' man rejser til Amerika osv., man hengiver sig til et sværmerisk håb om en uendelig rejsen fra stjerne til stjerne'.

Bogens sidste tekst er tre stærke kvindeportrætter, nemlig Kierkegaards analyse af to kvindefigurer fra Goethes dramaer Clavigo og Faust, samt figuren Donna Elvira fra Mozarts opera Don Giovanni.

Det er forfatteren og filosofen, mag.art. Jens Staubrand der har skrevet bogens indledning og meget nænsomt ændret Kierkegaards tekst til nudansk.

Fakta: KIERKEGAARD Aforismer, Essay om kedsomhed, Essay om sorg hos tre kvinder, ved Jens Staubrand. København 2014. ISBN 9788792510143. Format 20x13 cm, 160 sider. Vejl. pris 190,00 dkk

Bogen udkommer den 6. februar 2014. – Pressemeddelelse, samt læseprøver, findes på <http://www.kierkegaard-kultur.dk/>

Med venlig hilsen



Vibeke Hinge Jensen

